

Neem even de tijd
Neem even de tijd
heel even maar,
om je naaste te zien
en te ontmoeten op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar,
om in stilte
Zijn schepping
te bewonderen.

Neem je tijd
heel even maar,
om te genieten
en dankbaar te zijn.

Neem ook wat tijd
heel even maar,
om te denken
dat elke dag een gave,
maar ook een opgave is.

Neem zeker de tijd
heel even maar,
om te kijken
waar je helpen kunt,
om te zien
wie je kunt bemoedigen.

Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn,
uit jezelf te treden
en ruimte aan anderen
te geven.

Neem zeker de tijd
heel even maar
en soms wel wat meer
om Hem te danken,
om het Leven te vieren,
om het Brood te breken en te
delen,
zo kun je gesterkt weer verder
je levensweg lang.

HET BISDOM BRUGGE gaat op bedevaart naar **Scherpenheuvel !** **Woensdag 24 april 2019**

NIEUW!

Dit is een vriendelijke uitnodiging, ook voor jou!
Ga met ons mee, je bent van harte welkom!

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel is ontstaan rond een Mariabeeldje hangend aan een eik in een onbewoond gebied in de buurt van Zichem. De vroegste bronnen die expliciet de plaatsnaam Scherpenheuvel vermelden dateren uit 1604.

Doch algemeen wordt aangenomen dat de oudste vermelding van de bedevaartplaats uit 1304 dateert. De Zichemse kapelaan Lodewijk van Velthem schrijft in dat jaar in zijn Spieghel Historiaeel over een wonderbaarlijke, in kruisvorm gegroeide eik, tussen Zichem en Diest die talrijke pelgrims aantrok!

Het is echter niet precies bekend vanaf wanneer een Mariabeeld aan de eik gehangen werd en vereerd te Scherpenheuvel. Dit moet evenwel zeker voor 1514 geweest zijn, want in dat jaar speelt zich een merkwaardige legende af van een herder en het Mariabeeld!

Door de tijd heen verdween rond 1580 het beeldje....

Doch, de bedevaarders bleven maar komen, ondanks het feit dat er géén Mariabeeldje kon vereerd worden.

Daarom hing men in 1587 een nieuw beeldje aan de eik, wat nu nog altijd het huidig beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel is!

Eind 16de, begin 17de eeuw werd het bedevaartsoord uitgebouwd tot een prestigieus en tot over de landsgrenzen gekend heiligdom. Scherpenheuvel stond toen helemaal in het teken van de strijd tussen katholieken en protestanten.

In 1602 werd door de toenmalige pastoor een bescheiden houten kapelletje gebouwd en werd het Mariabeeldje van de eik gehaald en in het kapelletje geplaatst.

Ook in die tijd voerde de Antwerpse bisschop Miraeus een onderzoek naar de wonderen die toen in Scherpenheuvel plaatsvonden. De eeuwenoude eik werd gekapt en versneden in meer dan honderd Mariabeeldjes en verspreid over heel Europa. Deze beeldjes worden tot op vandaag op verschillende plaatsen nog steeds vereerd.

De aartshertogen Albrecht en Isabella gaven in 1603 opdracht tot het bouwen van een grotere, stenen kapel. In 1609 werd de eerste steen gelegd, een jaar later werd Scherpenheuvel een zelfstandige parochie met een eigen pastoor, de onvermoeibare priester Joost Bouckaert uit Izegem! Naast de materiële zorg voor de verdere uitbouw van de kerk had hij ook een grote pastorale bekommernis voor de bedevaarders.

In 1627 werd de nieuwe koepelkerk ingewijd. Pas in 1922 kreeg de kerk de titel van basiliek. De faam van Scherpenheuvel groeide gestaag, de bedevaarders uit binnen- en buitenland bleven toestromen.

Van een onbewoonde plaats waar een Mariabeeldje aan een eik vereerd werd, groeide Scherpenheuvel uit tot een stad en een internationaal gekend en gerenommeerd heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw. Tot op vandaag is Scherpenheuvel een van de drukst bezochte bedevaartplaatsen in België! De 'teller' van het aantal bezoekers en pelgrims staat op 800.000 per jaar!

EVEN PRAKTISCH

HOE INSCHRIJVEN ?

Om alle onnodige administratie te vermijden stort je meteen € 45.00 x het aantal personen op rekeningnummer BE84 4600 1296 1159 van Diocesaan werk van de Bedevaarten – Potterierei 72 - Brugge met de vermelding Scherpenheuvel + de plaats waar je de bus wenst op te stappen (zie lijst). Inschrijving door betaling kan tot 8 april.

In deze prijs zijn inbegrepen:

- Busvervoer en organisatiekosten + misboekje + gebedskaart voor op de bus
 - Koffie bij aankomst + aperitief, aangeboden door het Heiligdom!
 - Picknick voor iedereen (koffie, thee, soep naar believen + 3 belegde broodjes + taart)
- Je hoeft dus echt voor niets te zorgen!

DIT IS ONS DAGSCHEMA:

Ophaalplaatsen bussen: (Wees stipt aub, door het strikte uurschema, kunnen we niet wachten op 'laatkomers'. Je begrijpt...)

Lijn 1 7.00 u Poperinge - station

7.15.u Ieper - station

7.45 u Kortrijk - Kinopolis

8.00 u St.Eloois Vijve – parking Carrefour

Lijn 2 7.00 u Knokke - parking achteraan station

7.15 u Blankenberge - St-Antoniuserkerk, halte autocars

7.45 u Brugge - Magdalenaparking

Lijn 3 7.30 u Oostende - autocarparking Melinda

8.00 u Torhout - parking zwembad

Lijn 4 7.00 u Veurne - bakkerijmuseum, P & R

7.30 u Diksmuide - parking zwembad

8.00 u Roeselare - parking Expo

10.30 - 11.00 u Aankomst Scherpenheuvel, Welkomstkoffie

Getuigenis en contact met mgr Koen Vanhoutte

Aperitief, gastvrij aangeboden door het Heiligdom!

Gezamenlijke maaltijd

Keuzeprogramma (oa kruisweg, rozenkranstuin, biechtgelegenheid, persoonlijke devoties...)

Eucharistieviering met mgr Koen Vanhoutte

Terugreis

19.00 – 19.30 u Wel thuis!

Voor verdere informatie, kun je terecht bij:

Secretariaat Bedevaarten Bisdom Brugge, Potterierei 72 - 8000 Brugge
Bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be, 0470 / 1858 05



Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel